

2019
ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑΣ
ΕΛΙΑΣ



ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΕΛΙΑ ΜΑΡΑΝΤΑΚΗ &
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΤΑΣΟΥΛΑ ΦΡΑΓΚΙΑ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΙΑ ΜΑΡΑΝΤΑΚΗ

Η Κουκουβάγια Στέλλα και

Η Πριγκίπισσα Έλια



Το δάσος μας έχει πιάσει φωτιά, παντού υπάρχουν ξεραμένα δέντρα που τους πέφτουν τα φύλλα και στους θάμνους το ίδιο... τους χτυπάει κεραυνός... Δεν υπάρχει κανένας εκεί, μόνο ζώα που φωνάζουν βοήθεια... βοήθεια... κάποιος κακοί άνθρωποι κατέστρεψαν το δάσος... τα ζώα δεν μπορούν να μιλήσουν γιατί τα καίει η φωτιά...

Ξαφνικά εμφανίζετε η **Κουκουβάγια η Στέλλα**.. τους λέει ότι **τα καταλαβαίνει και τα νοιώθει βαθιά** και θα τρέξει να φέρει βοήθεια... Τότε η Κουκουβάγια η Στέλλα πετάει ψηλά.. Πάρα πολύ ψηλά... πιο ψηλά από τους καπνούς και από εκεί στέλνει μήνυμα στην **Πριγκίπισσα Έλια** να στείλει ελικόπτερα να ρίξουν νερό στο δάσος και ελικόπτερα από το νοσοκομείο για να πάρουν και να βοηθήσουν τα ζώα.

Σε ένα ελικόπτερο μπαίνει και η Πριγκίπισσα Έλια για να πάει και αυτή να βοηθήσει.. γιατί η Πριγκίπισσα Έλια έχει μια μαγική ιδιότητα που δεν καίγεται και έτσι θα μπορέσει να μπει στο δάσος και να βγάλει τα ζώα από τη φωτιά!!! Μόλις φτάνει στο δάσος την περιμένει η Κουκουβάγια η Στέλλα που θυμίζει στην Πριγκίπισσα Έλια να φορέσει τα γάντια της και ότι αν χρειαστούν και άλλη βοήθεια θα πετάξει πάλι πολύ πολύ ψηλά για να στείλουν και άλλα ελικόπτερα.

Η φωτιά έσβησε!!! Τα κατάφεραν!!! Η Κουκουβάγια η Στέλλα και η Πριγκίπισσα Έλια τα κατάφεραν και έσωσαν όλα τα ζώα. Είναι και οι δύο πολύ χαρούμενες που έφτιαξαν το δάσος και ευτυχισμένες που έσωσαν όλα τα ζώα!!! Η κουκουβάγια η Στέλλα είναι πολύ χαρούμενη που σώσαμε τους φίλους της... όπως γυρίζει σπίτι της... την περιμένει ένα καινούριο ελικόπτερο!!!! Κάποιος της το έχει κάνει δώρο!!! Έχει ένα σημείωμα πάνω... Κουκουβάγια Στέλλα αυτό είναι ένα ελικόπτερο δώρο για εσένα.. θα σε βοηθήσει να προλάβεις να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο... Κουκουβάγια Στέλλα σε ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ πάρα πολύ για τη βοήθεια σου!!!!

Η πριγκίπισσα Έλια φτάνει και αυτή στο κάστρο της!!! Αλλά τι να δει??? Έχει χάσει το στέμμα της... Νοιώθει πολύ λυπημένη...



Δεν θυμάται που το έχασε... και είναι πάρα πολύ στεναχωρημένη γιατί σε λίγες μέρες είναι να γίνει βασίλισσα και δεν μπορεί να γίνει χωρίς το στέμμα της.. μήπως κάποιος της το έκλεψε??? Μήπως το ξέχασε στο **όταν έτεχε στο γήπεδο??** Χμ... ποιος ξέρει?? Η πριγκίπισσα Έλια κάθεται να σκεφτεί... και τότε ακούει μια φωνή από μέσα της να της λέει... **ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΙ ΕΚΑΝΑ ΠΡΙΝ...** Να θυμάμαι τι έκανα πριν??? Μάλλον αυτό θα με βοηθήσει να βρω το στέμμα!!! Θυμήθηκε ότι το τελευταίο πράγμα που είχε κάνει ήταν **να υψώσει τη σημαία του κάστρου!!!** Όποτε χρειάζεται βοήθεια αυτό κάνει... **Υψώνει τη σημαία του Κάστρου!!!** Και τότε ξαφνικά.. σχεδόν μαγικά μόλις η

πριγκίπισσα Έλια ύψωσε τη σημαία του Κάστρου το Στέμμα της εμφανίστηκε στο κομοδίνο της!!! Δίπλα στο Στέμμα υπάρχει και κάτι ακόμα... οσο ένα μαγικό ραβδί... δίπλα στο Στέμμα είναι ένα Μαγικό Ραβδί.. ένα μαγικό ραβδί που μιλάει... αυτό το μαγικό ραβδί μιλάει μόνο στην Πριγκίπισσα Έλια και της λέει που είναι το Στέμμα της κάθε φορά για να το βρίσκει κατευθείαν.

Η πριγκίπισσα Έλια τώρα είναι πολύ πολύ χαρούμενη!!!! Φοράει το Στέμμα της κρατάει το ραβδί της και χορεύει στους διαδρόμους του Κάστρου.. τραγουδάει και μονολογεί... ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΕΛΙΑ ΠΟΥ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΣ ΝΑ ΒΡΩ ΤΟ ΣΤΕΜΜΑ ΜΟΥ... ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΕΛΙΑ ΠΟΥ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΣ ΝΑ ΒΡΩ ΤΟ ΣΤΕΜΜΑ ΜΟΥ.... Και ξανά!!! ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΕΛΙΑ ΠΟΥ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΣ ΝΑ ΒΡΩ ΤΟ ΣΤΕΜΜΑ ΜΟΥ!!!

Η μέρα της Στέψης έφτασε.. Η κουκουβάγια Η Στέλλα έχει φτάσει πρώτη πρώτη!!! Έχει να πει ένα φανταστικό νέο στην Πριγκίπισσά.. « Πριγκίπισσα Έλια τα ζώα επειδή τα έσωσες σου ζητούν να γίνεις και δική τους Βασίλισσα!!!» Φυσικά η πριγκίπισσα Έλια δέχτηκε με μεγάλη χαρά!!! Η σοφή η Κουκουβάγια η Στέλλα τότε της είπε: Να θυμάσαι τις συμβουλές: **ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ ΠΡΙΝ, ΝΑ ΦΟΡΑΣ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΣΟΥ, ΝΑ ΡΙΧΝΕΙΣ ΝΕΡΟ ΟΤΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΗΚΩΝΕΙΣ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ. Και η πριγκίπισσα της απάντησε: ΚΑΙ ΕΣΥ ΝΑ ΚΑΛΕΙΣ ΤΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΟΠΟΤΕ ΘΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑ!!!**

Όταν τελείωσε η τελετή της Στέψης.. η Πριγκίπισσα Έλια κάλεσε την κουκουβάγια τη Στέλλα στο δωμάτιο της για να παίξουν!! Άνοιξαν το συρτάρι με τα γάντια... και άρχισαν να τα δοκιμάζουν.. μετά επειδή είχε πολύ ζέστη άρχισαν να πετάνε νερό η μια στην άλλη και να γελάνε.. και στο τέλος άρχισαν να λένε ιστορίες που θυμόντουσαν από το τι έκαναν παλιά!!!

Τότε η Πριγκίπισσα Έλια έκανε δώρο στην Κουκουβάγια τη Στέλλα ένα ολόκληρο ζωολογικό κήπο για να έχει και άλλη παρέα!!! Και η Κουκουβάγια η Στέλλα έκανε δώρο στη Βασίλισσα Έλια ένα πανέμορφο καινούριο Στέμμα.. το στέμμα της Βασίλισσας και ένα Θρόνο.. το Θρόνο της Βασίλισσας!!!

Ο Λευκούλης ο Συννεφούλης, η Λούλα η Συννεφούλα

και το Ουράνιο Τόξο η Ουρανία



Μια μέρα καθώς ξύπνησε Ο Λευκούλης ο Συννεφούλης είχε γίνει Πράσινος. Ξαφνικά όλοι ήταν στεναχωρημένοι, γιατί δεν έβλεπαν το μπλε του Ουρανού και ο Συννεφούλης ακόμα παραπάνω καθώς ήξερε ότι είχε γίνει πράσινος από τον καπνό που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι. Όπως πήγαινε πάνω κάτω στον Ουρανό ο Λευκούλης συνάντησε τη φίλη του τη Λούλα τη συννεφούλα. Ήταν και αυτή πολύ στεναχωρημένη γιατί είχε γίνει και αυτή πράσινη από τον πολύ αέρα που φύσηξε δυνατά και έφερε όλα τα μικρόβια. Τα μικρόβια αυτά είχαν δημιουργηθεί από τα σκουπίδια που πετούσαν οι άνθρωποι στο περιβάλλον και από τους ανθρώπους που δεν προσέχουν τον εαυτό τους. Μην ξέροντας πως να διώξουν τον καπνό και τα μικρόβια ο Λευκούλης και η Λούλα ήταν σε αρκετά δύσκολη θέση και ένοιωθαν μια απογοήτευση. Τότε ξαφνικά τους ήρθε η ιδέα να φωνάξουν την Πριγκίπισσα Έλια να τους βοηθήσει. Ποια άλλη;!!; Η Πριγκίπισσα Έλια μόλις τη χρειάστηκαν οι φίλοι της έτρεξε να τους βοηθήσει.. πριν πάει όμως πέρασε από το φαρμακείο του κάστρου και πήρε μαζί της τα μαγικά της εμβόλια για να τους τα δώσει και έτσι να μην ξανά αρρωστήσουν ποτέ. Φεύγοντας τους άφησε μερικά για να έχουν αν τα χρειαστούν αυτοί ή οι φίλοι τους. Ο Συννεφούλης και η Λούλα θέλοντας να ευχαριστήσουν την Πριγκίπισσα Έλια της υποσχέθηκαν ότι θα τη βοηθήσουν να είναι πιο καλή στο στίβο... Πως τους ρώτησε? Ο Λευκούλης και η Λούλα της απάντησαν ταυτόχρονα σχεδόν με μια φωνή: κάθε φορά που θα πρέπει να έχεις καλύτερη ισορροπία και να

είσαι πιο συγκεντρωμένη θα σου κλείνουμε το μάτι από εδώ ψηλά για να το θυμάσαι!!! Η Πριγκίπισσα Έλια τους είπε ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για τη βοήθειά τους και τους χαιρέτησε.

Η Πριγκίπισσα Έλια αποφάσισε ότι ήθελε να πάει μια βόλτα τώρα, εκεί που περπάταγε συνάντησε τη φίλη της την Ουρανία το Ουράνιο Τόξο πάρα πολύ χάρηκε και έτρεξε να της μιλήσει!! Η Ουρανία όμως εκείνη την ώρα κοιμόταν. Η πριγκίπισσα Έλια την σκούνησε και της είπε: Ουρανία μην κοιμάσαι όρθια.. ξύπνα να παίξουμε!!! Η Ουρανία ξύπνησε κατευθείαν!! Έλια μου!!! της λέει... Μας ονειρεύτηκα!!! Τι όνειρο είδες τη ρώτησε η πριγκίπισσα Έλια ... είδα ότι εγώ βρίσκομαι μέσα σε ένα κρύσταλλο που είναι το μυαλό μου.. και από εκεί σε βοηθάω να γίνεις καλύτερη μαθήτριά!!! Α... φανταστικό!!!! απάντησε η πριγκίπισσα Έλια και πως το κάνεις αυτό? Όποτε πρέπει να είσαι πιο συγκεντρωμένη στο διάβασμα, σου κλείνω και τα 2 μου μάτια για να το καταλάβεις!!! Έτσι Έλια μου θα είσαι πιο χαρούμενη και ευτυχισμένη γιατί θα τελειώνεις πιο γρήγορα τα μαθήματά σου και θα έχεις πιο πολύ χρόνο να παίζεις!!! Και θα μπορούμε και να παίζουμε μαζί!!!



Η Πριγκίπισσα Έλια κατενθουσιάστηκε από τη χαρά της!!! Είπε Ευχαριστώ στην Ουρανία για τη βοήθειά της και της έδωσε για δώρο πάρα πολλούς Κρυστάλλους για να υπάρχουν και άλλα πολλά Ουράνια Τόξα.

Ξαφνικά όμως εμφανίστηκαν ο Λευκούλης και η Λούλα.. έτοιμοι να τσακωθούν με την Ουρανία γιατί αν υπάρχουν τόσα πολλά Ουράνια Τόξα αυτοί πως θα έχουν χώρο στον πλανήτη? Τότε η Πριγκίπισσα Έλια τους είπε ότι όταν βρέχει και έχει Ήλιο θα

έχει και Ουράνια Τόξα και όταν έχει λιακάδα ή σύννεφα ή βρέχει θα είναι η ώρα για το Λευκούλη και τη Λούλα. Έτσι αφού το ρύθμισαν και αυτό έγιναν όλοι μαζί μια ομάδα και κάνουν παρέα ο ένας στον άλλο. Και όλοι μαζί θύμισαν στην Πριγκίπισσα Έλια: να είσαι **πιο συγκεντρωμένη στο στίβο και το διάβασμα ώστε να έχεις χρόνο να παίζεις!!!** Από την πολύ χαρά τους για την καλή τους συνεργασία έφτιαξαν μια ζωγραφιά σαν φωτογραφία που είναι όλοι μαζί αγαπημένοι να την έχουν πάντα μαζί τους. Μετά πήγαν όλοι μαζί για ψώνια και αγόρασαν στην Πριγκίπισσα Έλια ένα πολύ ωραίο ζευγάρι παντόφλες. Τώρα είναι όλοι πολύ χαρούμενοι!!!

Ο Πειρατής Καπετάν Κοκκινογένης και

Τα Δυο Φρέσκα Φρέσκα Πορτοκάλια η Μπέλα και ο Λέλας



Ο Πειρατής Καπετάν Κοκκινογένης που έχει πολλά μουστάκια κόκκινα και λίγο παράξενα είναι πάνω στη βάρκα του και κοιτάει με το τηλεσκόπιο του για να βρει το σεντούκι του κρυμμένου θησαυρού. Είναι χαρούμενος γιατί φτάνει στη Νότια Αφρική αλλά έχει και λίγο άγχος γιατί η θάλασσα έχει τρικυμία και δεν ξέρει αν θα τα καταφέρει να φτάσει στο θησαυρό... καθώς τα κύματα τους έχουν περικυκλώσει... χμμμ... σκέφτεται τι να κάνει... μια σκέψη του ήρθε να βάλει το σωσίβιό του και να πάει κολυμπώντας... αμέσως όμως κατάλαβε ότι αυτό δε γίνεται.. γιατί δεν μπορεί να αφήσει το σκάφος του, αφού μέσα στις καμπίνες έχει όλο το χρυσάφι από τις άλλες περιοχές που έχει ταξιδέψει.. όλοι ήταν λίγο φοβισμένοι τώρα, αλλά ο Καπετάν Κοκκινογένης ένοιωθε χαρούμενος γιατί ήξερε μέσα του ότι κάποιος θα τον βοηθήσει...

Τότε ξαφνικά εμφανίστηκε η Πριγκίπισσα Έλια ... Η Πριγκίπισσα Έλια είδε μέσα στη θάλασσα την Κυρία Κυμματένια...

- Κυρία Κυμματένια τι κάνεις εδώ; τη ρώτησε..
- Κουνάω τα πλοκάμια μου γιατί είμαι μια από τις 1000 αδελφές που ανήκουμε στην παραλία της Νοτίου Αφρικής!!!
- Αααα πάρα πολύ ωραία!!! Της είπε η πριγκίπισσα Έλια. Και γιατί κουνάς τα πλοκάμια σου τόσο πολύ;;
- Γιατί αυτή η βάρκα έχει και πανί και μηχανή. Και όταν δουλεύει με τη μηχανή το πετρέλαιο μας κάνει κακό.
- Μμμ τι να κάνουμε Κυρία Κυμματένια για να είσαι πιο χαρούμενη; και να σταματήσεις να κουνάς τα πλοκάμια σου τόσο πολύ;
- Να πας να βρεις τον Άνεμο που φυσάει και μου σπρώχνει τα πλοκάμια και να του πεις να σταματήσει λίγο για να φτιάξουμε το πανί της βάρκας.

Η Πριγκίπισσα Έλια έτρεξε κατευθείαν στον Άνεμο να του εξηγήσει την κατάσταση... αυτός στην αρχή ήταν λίγο αγενής.. αλλά η Πριγκίπισσα Έλια ήξερε να τον τακτοποιήσει και έτσι και έκανε. Για κάποιο λόγο τώρα και ο Άνεμος είναι πιο χαρούμενος που συνεργάστηκε με την Πριγκίπισσα Έλια!!

Έτσι η Πριγκίπισσα Έλια έσωσε τον Πειρατή Καπετάν Κοκκινογένη και την Κυρία Κυμματένια. **Ο Καπετάν Κοκκινογένης για να ευχαριστήσει την Πριγκίπισσα Έλια της έμαθε να κολυμπάει καλύτερα που να μπορεί και να τον βοηθάει όποτε τη χρειαστεί!!** Η Κυμματένια είναι πολύ πιο χαρούμενη που τώρα δε φυσάει. Ο Άνεμος είπε γεια στην Πριγκίπισσα Έλια και ο Καπετάν Κοκκινογένης πήγε και βρήκε το θησαυρό!!! Ο Θησαυρός είχε ένα Κόκκινο Σταυρό, χρυσά νομίσματα και χρυσά νομίσματα που ήταν τυλιγμένες σοκολάτες!!! Έφαγε μερικές!! Η Πριγκίπισσα Έλια είπε ευχαριστώ στον Κοκκινογένη που της έμαθε να κολυμπάει.. και για να τους ευχαριστήσει όλους που τον βοήθησαν να πάει στο θησαυρό ο Κοκκινογένης έκανε δώρα σε όλους. Στην Κυμματένια ένα χρυσό Φύκι, στον Πειρατή άλλο ένα τηλεσκόπιο να έχει, στον Άνεμο έκανε δύο δώρα: Του έδωσε λίγο ακόμα μυαλό για να έχει και γυαλιά ηλίου γιατί κάπου εκεί είναι και ο Ήλιος και τον τυφλώνει καμία φορά. Στη βάρκα της έκανε δώρο το μπάλωμα για το πανί..

Εκεί στον ορίζοντα είχε ξεπροβάλει ένα όμορφο ηλιοβασίλεμα.. εκεί λοιπόν είχαν καθίσει δύο φρέσκα φρέσκα πορτοκάλια η Μπέλα και ο Λέλας για να το δουν... μόλις είχαν έρθει από το μανάβη... δεν ένοιωθαν όμως καθόλου καλά για την ακρίβεια ένοιωθαν χάλια γιατί δεν είχαν παρέα. Αυτός που τους αγόρασε από το μανάβη ήταν λίγο τσιγγούνης και κακόφαγος και πήρε μόνο αυτούς τους δύο από το μανάβη.. και έτσι δεν έχουν παρέα και επειδή βαριόντουσαν και δεν ήξεραν τι να κάνουν τσακωνόντουσαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να μην έχουν κανένα φίλο.



Άκουσε όλη αυτή τη φασαρία η Πριγκίπισσα Έλια και έτρεξε να δει τι γίνεται... Ο Λέλας της είπε ότι σιχαίνεται αυτή την αδελφή γιατί τα θέλει όλα δικά της... και τα πράγματα και τα γλειφιτζούρια και τις σοκολάτες και τα παπιγιόν τους που κάνουν φιόγκους.. και τους τα είχε πάρει ο Κύριος Χρίστος ο Ιδιοκτήτης τους... αλλά δεν μπορούσε να το πει του Κυρίου Χρίστου γιατί δεν μιλάει τη γλώσσα τους τα ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΣΤΙΚΑ μόνο οι άλλοι φίλοι τους τα πορτοκάλια μιλάνε Πορτοκαλίστικα αλλά δεν είναι κανένας εδώ... Η Μπέλα λέει ότι ο Λέλας είναι παλιο-εγωιστής.. και κάνει πάντα ότι θέλει... του ζητάει η Μπέλα ένα σκουλαρίκι και δεν της το δίνει.. είναι εγωιστής... φαντασμένος και νομίζει ότι αυτός είναι και άλλος κανένας. Η Μπέλα λέει ότι δεν τα θέλει όλα δικά της αλλά όλα αυτά γίνονται γιατί ζηλεύουν ο ένας τον άλλο. Η Μπέλα ζηλεύει που ο Λέλας είναι πιο μεγάλος και κάνει ότι θέλει.. αλλά από την άλλη δε θέλει αυτή να είναι πιο μεγάλη γιατί μπορεί να πεθάνει πιο γρήγορα.. η Πριγκίπισσα Έλια βέβαια της εξήγησε ότι ο θάνατος δε σχετίζεται πάντα με την ηλικία..

Η Πριγκίπισσα Έλια αφού σκέφτηκε πολύ ώρα.. είπε ότι ενώ έχει πάρα πολύ μυαλό... πάρα πολύ μυαλό.. δεν ξέρει όμως πως να τους βοηθήσει γιατί δεν είναι ψυχολόγος... Τότε τα Πορτοκάλια... Η Μπέλα και ο Λέλας... είδαν ότι η μικρή πριγκίπισσά φοβάται όταν αυτοί τσακώνονται ότι κάτι κακό θα γίνει.. Εκείνη τη στιγμή αποφάσισαν ότι είναι το πιο σημαντικό να βοηθήσουν την Πριγκίπισσα Έλια.. της είπαν ένα μεγάλο μυστικό κόλπο.. πως θα νικήσει το φόβο... **Πριγκίπισσα Έλια μπορείς να σκέφτεσαι κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή!!! Κάθε φορά που θα πρέπει να σκεφτείς κάτι θετικό και όμορφο εμείς θα σου κλείνουμε το μάτι!!!** Τώρα Η Μπέλα και ο Λέλας είναι πολύ χαρούμενοι και πολύ αγαπημένοι και δεν βαριούνται γιατί συνεργάζονται και έχουν μια σπουδαία δουλειά να κάνουν.. να λένε στην πριγκίπισσα πότε να σκεφτεί θετικά.. ο ένας θα της κλείνει το δεξί μάτι και ο άλλος το αριστερό. Η Πριγκίπισσα Έλια από τη χαρά της τους έκανε δώρο πολλούς πολλούς φίλους!!!! Τους είπε Ευχαριστώ Μπέλα και Λέλα για τη βοήθειά σας.

Εκείνη την ώρα έφτανε και ο Καπετάν Κοκκινογένης να δει το Ηλιοβασίλεμα. Και χάρηκε πάρα πολύ που είδε τα πορτοκάλια. Τα Πορτοκάλια για μια στιγμή τρόμαξαν μήπως θέλει να τα φάει.. αλλά ο Καπετάν Κοκκινογένης τους εξήγησε ότι δεν του αρέσουν τα πορτοκάλια για φαγητό αλλά ήταν παλιοί φίλοι.. ο προπάππους του προπάππου του προπάππου τους ήταν συγγενείς τους για αυτό χάρηκε που τους είδε και τους θέλει για φίλους!!!! Τώρα είναι όλοι στη βάρκα και χορεύουν, πάνε βόλτες πάνω κάτω με τη βάρκα και τρώνε τα σοκολατάκια του θησαυρού... **Η πριγκίπισσα Έλια έχει μάθει και να κολυμπάει και να σκέφτεται θετικά!!!** Όλοι τώρα χαρούμενοι κάνουν ανταλλάζουν δώρα. Λέλας έδωσε στη Μπέλα ένα κολιέ και Η Μπέλα στο Λέλα μια γραβάτα. Η Μπέλα στον καπετάνιο ένα σεντούκι θησαυρού και ο Λέλας του χάρισε ένα χάρτη άλλου θησαυρού. Ο Πειρατής έδωσε στον Λέλα ένα μαξιλάρι και στη Μπέλα ένα πίνακα ζωγραφικής. Ο Άνεμος στην Κυμματένια ένα δαχτυλίδι χρυσό να βάζει και να φωτίζει τα πλοκάμια της. Και τέλος η Κυμματένια στον Άνεμο μια γυάλα για να φυσάει όσο θέλει και μια συσκευή air condition για τα ψάρια που να του κλείνει το μάτι και να φυσάει όποτε το χρειάζεται χωρίς να τον πληρώνει.

Η Γάτα Τιτίνα και
Η Φίλη μου η Αναστασία

Μια μέρα η Πριγκίπισσα Έλια καθώς περπατούσε άκουσε ένα περίεργο ήχο... δεν μπορούσε ακριβώς να καταλάβει τι ήταν.. κάτι μεταξύ νιαουρίσματος, γαβγίσματος ή κλάμα; Πήγε προς τα εκεί που ακουγόταν ο ήχος. Και τι να δει... ένα κουτί με πάρα πολλά ζώα που τα είχαν παρατήσει οι ιδιοκτήτες τους. Ένας σκύλος που τον είχαν δεμένο και δεν τον φρόντιζαν, έτοιμο να ψοφήσει και γύρω γύρω του πολλά πλαστικά μπουκάλια πεταμένα. Ένα παπαγάλο που τον είχαν πετάξει μαζί με το κλουβί του και μια έγκυο γάτα. Η Πριγκίπισσα Έλια αναστατωμένη ρώτησε τα ζώα τι συνέβη... η έγκυος γάτα που την έλεγαν Τιτίνα πήγε κοντά στην Πριγκίπισσα Έλια και της είπε ότι όλα τα ζώα ήταν πολύ στεναχωρημένα που τα είχαν παρατήσει εκεί οι ιδιοκτήτες τους. Βαριόντουσαν και ήταν έτοιμα να ψοφήσουν μπορεί και να τα πάταγαν τα αυτοκίνητα.



Η Πριγκίπισσα Έλια δεν μπορούσε να καταλάβει...

- Τιτίνα γιατί σας άφησαν εδώ; τη ρώτησε...
- Γιατί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν πόσες ανάγκες έχουμε τα ζώα.. και όταν καταλάβουν μας αφήνουν. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη γιατί οι άνθρωποι δε βλέπουν άμα ήταν στη θέση μας τι θα έκαναν.. πόσο άσχημα

είναι. Να τον Παπαγάλο τον πέταξαν με το κλουβί.. καλύτερα θα ήταν να τον πέταγαν χωρίς το κλουβί, να μπορούσε να πετάξει ελεύθερα.

Η Πριγκίπισσα Έλια έβαλε το μυαλό της να δουλεύει για να βρει μια λύση... αφού σκέφτηκε λίγο πρότεινε σε όλα τα ζώα να τα πάρει και να τα πάει σε ένα νησί, να βάλει φράχτη στο μισό νησί και να τα αφήσει ελεύθερα εκεί. Όλα τα ζώα πολύ χαρούμενα αμέσως της είπαν ναι!!!!!! Της ζήτησαν μια ακόμα χάρη: να πει στους ανθρώπους να μην αγοράζουν ζώα από τα μαγαζιά αλλά να βοηθάν αυτά που ήδη έχουν ανάγκη. Ο παπαγάλος από τη χαρά του έκλεισε το μάτι στην Πριγκίπισσα Έλια.

- Θα σε βοηθήσω να είναι πιο χαρούμενη!!
- Πως τον ρώτησε η Πριγκίπισσα Έλια. **Κάθε φορά που δεν θα καταλαβαίνεις κάτι στο μάθημα θα σου κλείνω το μάτι για να ρωτάς την κυρία σου... έτσι θα σου λύνονται οι απορίες και θα γίνεις πιο καλή μαθήτρια!!!**

Η Πριγκίπισσα Έλια από την πολύ χαρά της του έκανε δώρο ένα μαγικό κλειδί για να ξεκλειδώσει το κλουβί. Ο Παπαγάλος της είπε ότι τώρα μπορεί να πάει στη ζούγκλα όπου ζει. Η Πριγκίπισσα Έλια τον ευχαρίστησε για τη βοήθειά του και του ευχήθηκε καλό ταξίδι, μετά πήρε τα υπόλοιπα ζώα και τα πήγε στο νησί. Τώρα είναι όλοι πολύ χαρούμενοι!!!

Η Πριγκίπισσα Έλια αποφάσισε ότι ήθελε να δει τη φίλη της την Αναστασία να της πει τα νέα της για τα ζώα και το Νησί, έτσι κανόνισαν να περάσουν το απόγευμα μαζί.



Αφού η Πριγκίπισσα Έλια της είπε την περιπέτεια των ζώων, πως τα βοήθησε και πως έφτιαξε το Νησί και πως ελευθερώθηκε ο Παπαγάλος, η φίλη της η Αναστασία της είπε τα δικά της νέα.. Είχε βρει ένα τρόπο μέσα από τα χρώματα να φτιάχνει παραμύθια... Η Πριγκίπισσά Έλια ενθουσιάστηκε...

- Πως; Θα μου δείξεις σε παρακαλώ...
- Εννοείτε!!

Της απάντησε η φίλη της η Αναστασία και της έδωσε το λαδί χρώμα για να ζωγραφίσει...

- Μα αυτό είναι το πιο δύσκολο χρώμα αναφώνησε η Πριγκίπισσα Έλια.. τι να φτιάξω με αυτό.... Θα φτιάξω εμένα... ή όχι όχι θα φτιάξω εσένα... έχεις και μια ελιά... να τη λένε Έλια;
- Ναι!!! της είπε η φίλη της η Αναστασία.

Αφού η Πριγκίπισσά Έλια ζωγράφησε τη φίλη της την Αναστασία της είπε:

- Είμαι πολύ χαρούμενη φίλη μου που είσαι τώρα δίπλα μου και δεν κάνουμε μαθήματα αλλά φτιάχνουμε μια διαφορετική ιστορία.
- Πολύ χαιρομαι της απάντησε η Αναστασία.. και τη ρώτησε αν θα ήθελε κάπου να τη βοηθήσει. **ΝΑΙ!!!! Να φτιάχνουμε πιο ωραίες ιστορίες!!!! ΝΑΙ!!! Να**

αγαπάω πιο πολύ την Έλια!!!! Να βλέπω ότι είμαι πιο ξεχωριστή από τους άλλους, γιατί κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και εσύ ξέρεις να κάνεις τέτοια μαγικά να με γνωρίσω καλύτερα.

- Τι ωραία!!! Της απάντησε η φίλη της η Αναστασία **να το θυμάσαι πάντα ότι είσαι ξεχωριστή.**
- **Ναι θα το θυμάμαι πάντα κάθε φορά που θα βλέπω μια ελιά!!**

Η Πριγκίπισσά Έλια βρήκε στην τσέπη της ένα γλειφιτζούρι και το έκανε δώρο στη φίλη της για να την Ευχαριστήσει που έφτιαξαν τόσο ωραίες ιστορίες!!

Μετά αποφάσισαν να πάνε μαζί στο Νησί να δουν τι κάνουν τα ζωάκια! Η Αναστασία τα ήξερε αυτά τα ζώα, η μαμά της Πριγκίπισσας Έλιας της είχε πει ότι τα είχε δει μια μέρα κάπου στο δρόμο.. αλλά δε θυμόταν που για να τα βρουν.. και τώρα τα έσωσε η Πριγκίπισσά Έλια. Τι Ευτυχία!!!! Όλοι είναι ευτυχισμένοι η γάτα και τα γατάκια, ο παπαγάλος, η Έλια, η Μαμά και η Αναστασία!!! Ο Παπαγάλος γύρισε από τη ζούγκλα για να πάνε όλοι μαζί βόλτα στην αγορά!!! Στην Αγορά η Αναστασία τους πήρε 8, 3 πιπίλες για τα μωρά και ένα κρεβάτι για όλους και τα ζωάκια για να την ευχαριστήσουν της έκαναν δώρο ένα κομμωτήριο. Όλοι νοιώθουν Τέλειααααα!!!! Και θυμίσανε στην Πριγκίπισσα Έλια **να ρωτάει όταν έχει απορίες και να αγαπάει πιο πολύ την ξεχωριστή Έλια.**

Ο Σπυράκος ο Μιμάκος και
ο Ήλιος ο Ηλίας και ο πλανήτης Άρης

Η Πριγκίπισσα Έλια ξύπνησε το πρωί και είδε κάτι σπυράκια πάνω της...



Τα ρώτησε γιατί ήρθαν και ο Μιμάκος ο Σπυράκος της απάντησε ότι όλοι τους βάζουν φάρμακα για να φύγουν και ήρθαν να της ζητήσουν μια λύση για να μην τους διώχνουν... Η Πριγκίπισσα Έλια παρέμεινε χαρούμενη γιατί σκέφτηκε ότι θα τη χρειάζονται και αφού έχει βοηθήσει τόσους πολλούς θα βρει μια λύση και για αυτά. Ρώτησε το Μιμάκο γιατί τα διώχνουν, γιατί προκαλούμε αρρώστιες... της απάντησε... ΕΕΕ τότε η λύση είναι εύκολη του είπε η Πριγκίπισσα θα πηγαίνετε να περνάτε καλά αλλά δεν θα κουβαλάτε μαζί σας την αρρώστια και έτσι δεν θα ενοχλείτε τον κόσμο...!!!

Ααα τι καλά είπε ο Μιμάκος!!! Τώρα πες μου αν μπορώ και γω κάπου να σε βοηθήσω.. ναι αν **μπορείς να με βοηθήσεις να γίνω καλύτερη μαθήτρια**. Ναι βέβαια της απάντησε ο Μιμάκος!!! Θα σου γνωρίσω και τους φίλους μου και θα σε βοηθήσουμε όλοι μαζί!!! ΑΑΑΑ πως να σε ευχαριστήσω;!;!;! Το βρήκα!!! Θα σου κάνω δώρο άλλο ένα σπυράκι για παρέα!! Τέλεια είπε ο Μιμάκος.. Πάμε τώρα να σου γνωρίσω τους φίλους μου!!!



Ο Μιμάκος είχε πάρα πολλούς φίλους είχε ένα φίλο που είναι ο Ήλιος και τον λένε Ηλία, 2 φεγγάρια πολλά αστέρια και τον πλανήτη Άρη. Όταν έφτασαν εκεί τους βρήκαν στεναχωρημένους, λυπημένους και θυμωμένους... είχαν μπερδευτεί λέει γιατί δεν ήξεραν αν πρέπει να είναι μέρα ή νύχτα. Η Πριγκίπισσα Έλια τους εξήγησε ότι δε γίνεται να είναι μόνο μέρα ή μόνο νύχτα.. θα πρέπει να κάνουν συμβούλιο και να αποφασίζουν τι θα είναι κάθε φορά ανάλογα με το που περνάν καλύτερα!!! Αφού βρέθηκε και αυτή η λύση ο **Πλανήτης Άρης εμφανίστηκε και της είπε ότι αυτός θα τη βοηθήσει στο σχολείο θα της κλείνει το μάτι και θα κάνει όλα τα μαθήματα για αυτήν!!** Η Πριγκίπισσα Έλια για να τον ευχαριστήσει του έκανε δώρο πάρα πολλά αστέρια να έχει δίπλα του!!! Ευχαρίστησε και τους άλλους πλανήτες και ας μην έκαναν κάτι.. το ότι ενημέρωσαν τον Άρη ήταν πάρα πολύ σημαντικό!!!

Όλοι μαζί οι φίλοι κολλητοί είναι τώρα πάρα πολύ χαρούμενοι που βοήθησαν την Πριγκίπισσα Έλια να είναι πιο καλή στο σχολείο. Όλοι μαζί πήγαν και έκατσαν πάνω στον Ήλιο και το Φεγγάρι να δουν τα Αστέρια και εκεί έκατσαν και ζωγράφισαν ο ένας τον άλλο. Για να θυμούνται αυτή την ωραία μέρα αντάλλαξαν δώρα μεταξύ τους!!!

Ο Μιμάκος έκανε δώρο στον Ήλιο τον Ηλία την Μνήμη για να θυμάται ότι χρειάζεται!!

Ο Ήλιος ο Ηλίας έδωσε στο Μιμάκο ένα τηλεσκόπιο για να βλέπει τα αστέρια.

Ο Άρης στα 2 Φεγγάρια έκανε δώρο μια λύση για να είναι αγαπημένοι, ένα διακόπτη για το αν θα είναι μέρα ή νύχτα.

Τα Φεγγάρια δώρισαν στον Άρη τα αδέρφια του τα Αστέρια.

Ο Μιμάκος έκανε δώρο σε όλους 1 μολύβι για να γράφουν τα μαθήματα της Πριγκίπισσας Έλιας και μια γόμα για να σβήνουν τα λάθη!! Και έτσι η Πριγκίπισσα Έλια έγινε πάρα πολύ καλή στο σχολείο!!!

Ο Αέρας Φώνας ο Τυφώνας και

Οι 3 Κομήτες ο πλανήτης Αφροδίτη και ο πλανήτης Έλια

Μια μέρα καθώς ξύπνησε η Πριγκίπισσα Έλια στο δωμάτιό της ήταν ο Φίλος της ο Φώνας ο Τυφώνας!!! Πόσο χάρηκε που τον είδε!!!



- Φώνα τι κάνεις εδώ; τον ρώτησε.
- Ήρθα να σε βοηθήσω να πάρεις το βραβείο ζωγραφικής στο σχολείο!!!
- Πως θα το κάνεις αυτό;
- **Όταν πρέπει να προσέξεις για να βρεις τα χρώματα και τα σχέδια θα φυσάω περισσότερο.**
- Φανταστικά!!! είπε η Πριγκίπισσα Έλια και για να τον ευχαριστήσει του έκανε δώρο και άλλους ανέμους για να έχει παρέα!!!

Την επόμενη μέρα που ήταν ο Διαγωνισμός πήγαν μαζί στο σχολείο!!! Και ναι τα κατάφεραν!! Η Πριγκίπισσα Έλια κέρδισε στο διαγωνισμό!!! Τόσο χαρούμενοι που ήταν αποφάσισαν να πάνε μαζί με το Φώνα ένα περίπατο!!!

Εκεί είδαν 3 κομήτες!!! Πολύ χαρούμενη είναι η Πριγκίπισσα Έλια γιατί δεν έχει ξαναδεί κομήτες!!! Δε μοιάζουν βέβαια και πολύ με κομήτες... αλλά τέλος πάντων...

ο ένας μοιάζει με τον πλανήτη Αφροδίτη γιατί είναι κόκκινος και έχει φωτιά ή μήπως με τον Άρη;



Η Πριγκίπισσα Έλια είναι προβληματισμένη γιατί όλοι εκεί τσακώνονται γιατί θέλουν να έχουν την καλύτερη θέση στο διάστημα ο ένας από τον άλλο... η καλύτερη θέση είναι αυτή που είναι πιο κοντά στον Βασιλιά Ήλιο γιατί είναι ο αρχηγός. Και οι κομήτες είναι προβληματισμένοι γιατί λένε τι ήρθε η Έλια να κάνει εδώ πέρα; Ήρθα να σας λύσω το πρόβλημα... αν με αφήσετε να μιλήσω. Θα μπείτε και οι 3 στη σειρά και θα είστε και οι 3 κοντά στον Ήλιο. Στη μέση θα μπει ο μικρότερος, μετά η μεσαία και μετά ο μεγαλύτερος. Βρήκε ίσες αποστάσεις ανάλογα το μέγεθός τους να είναι ίσα και έτσι τους τακτοποίησε. Ο μεγαλύτερος πλανήτης που είναι ο Πλανήτης Έλια ρώτησε την Πριγκίπισσα Έλια αν θέλει και αυτή κάπου βοήθεια.. **ναι φυσικά όλοι χρειαζόμαστε βοήθεια από τους πλανήτες!!! Πλανήτη Έλια θέλω να με βοηθήσεις να μην επηρεάζομαι από των άλλων τις βλακειές και να τις κάνω, να κάνω αυτό που λέει η ψυχή μου και να μην παρασύρομαι.** Ναι βέβαια μπορώ να το κάνω αυτό της απάντησε ο πλανήτης Έλια θα στο θυμίζω κλείνοντας σου το μάτι!! Η Πριγκίπισσα Έλια ευχαρίστησε τον Πλανήτη Έλια και της έδωσε δώρο κάτι κόκκινα αστέρια.

Ο Φώνας με τους κομήτες πολύ συμπαθήσαν ο ένας τον άλλο, αφού έχουν τις ίδιες συνήθειες... είναι και οι 2 στον Ουρανό, ο Αέρας έρχεται από το διάστημα, είναι πολύ

κοντά στους κομήτες και έτσι συμπαθιούνται. Τώρα όλοι μαζί κάθονται να φτιάξουν τις Πασχαλινές κατασκευές ένα καλαθάκι από χαρτί και αυγά χάρτινα να ζωγραφίσουμε και ένα λαγουδάκι και το κόψαμε και το κάναμε τεράστιο!!! Αφού πέρασαν όλοι όμορφα με τις κατασκευές αντάλλαξαν δώρα οι κομήτες έκαναν δώρο στο Φώνα δύναμη για να φυσάει πιο δυνατά και ο Φώνας έδωσε στην Έλια ένα φιόγκο, ένα γλειφιτζούρι στον άλλο και στον άλλο ξυλο-μπογιές για να ζωγραφίζει!!

Και όλοι μαζί είπαν στην Πριγκίπισσα Έλια: Να προσέχεις τη ζωγραφιά και να είσαι φίλη με όλους αλλά να κάνεις πάντα αυτό που λέει η δική σου ψυχή!!!